

debu- Tante!



De geboorte van een tante

Gefeliciteerd met je tanteschap! En tante ben je niet voor even. Nee, tante ben je voor het leven! En ben jij een kersverse tante? Dan mag jij jezelf met trots een 'Debu-tante' noemen.

Ben jij geen debu-tante, omdat je al meer neefjes of nichtjes hebt of omdat je zelf moeder bent? Dan is het nog steeds heel speciaal om tante te worden of te zijn. Je weet dan al wel veel meer van kinderen, maar je eigen kinderen zijn toch anders dan je nichtjes en neefjes. En als tante heb je een heel andere rol.

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over de verschillende soorten tantes, veranderingen in jouw familie, uitleg over doop en voogdij, tantetips en anekdotes aangevuld met een berg tantewaardige cadeau-ideeën.

De aankondiging

De komst van een nichtje of neefje wordt meestal op de volgende manier aangekondigd: “Ik ben zwanger”, “Wij zijn zwanger”, of “We krijgen een kindje”. Maar eigenlijk zou er veel vaker gezegd moeten worden: “Gefeliciteerd, je wordt tante!”

En zoals men zegt dat bij de geboorte van een eerste kindje ook een moeder wordt geboren, geldt dit net zo goed voor tantes.

♥ Tante Veerle (34)

De eerste keer tante. Eerlijk gezegd was dit een beetje een ‘ver van mijn bed show’. Mijn leven bestond destijds voornamelijk uit naar de kroeg gaan, feesten, uitslapen, college als het echt moest en ‘last minute’ studeren. Kinderen, daar moest ik nog niet echt iets van hebben... Mijn eerste nichtje daarentegen, dat was natuurlijk leuk, lief en top! Toen zij werd geboren, heb ik haar met een berg cadeaus verwend.

♥ Tante Pepita (45)

Op de terugreis van onze vakantie in Zuid-Amerika maakten we een ‘stop over’ in Madrid om bij mijn broer op bezoek te gaan. Mijn broer stond op het punt om vader te worden. Zodra ik mijn telefoon aanzette stroomden de sms’jes binnen. Ik viel volgens mijn moeder met mijn neus in de boter. Het allereerste kleinkind had zich te vroeg aangekondigd en terwijl mijn vliegtuig landde, was

mijn oudste neefje al geboren! Ik schoot onmiddellijk vol en was ontzettend opgewonden. Ook nu – en iedere keer – als ik aan dat moment denk, springen de tranen me in de ogen. Voor de eerste keer tante worden heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt.

Met onze ongewassen lijven en onze bagage stapten we na een lange vlucht vanuit Santiago de Chile in een taxi. In het ziekenhuis in het centrum van Madrid maakte ik kennis met Dánael. Ik was meteen verliefd op die kleine pop. Hij was zo klein en zo prachtig.

De tanterol

Tante, dat word je gewoon. Er wordt je niks gevraagd. Maar hoe je deze rol invult, daar heb je wel invloed op: hoe vaak zie je jouw nichtjes en neefjes? Wat doe je dan met ze? Wat deel je met ze? Wat zou je ze graag willen leren?

Welke rol het best bij jou past, daar kom je vanzelf achter. Je kunt natuurlijk wel bedenken welk type tante je bent of zou willen zijn: de lieve tante, de strenge tante, de knuffeltante, de ‘leuke dingen doen’ tante, de knutseltante, de exotische tante, de ‘crea bea’ tante of de super sportieve tante.

♥ Tante Shamira (25)

Ik vond het heel bijzonder om tante te worden. En als ik mijn nichtje een tijdje niet zie, dan mis ik haar gewoon!!

♥ Tante Claudia (42)

Mijn ‘tante zijn’ maakt wezenlijk onderdeel uit van mijn leven, vooral voor de tweeling van mijn zus, mijn nichtje en neefje van zeven jaar oud. Samen met mijn man, die ook een populaire oom is. Zelf moeder worden is tot mijn grote verdriet niet gelukt, dus ik ben alleen maar tante. Dat maakt wel dat ik het nog belangrijker vind een goede én leuke tante te zijn. Toen ik ze voor het eerst in mijn armen had dacht ik: “Wat er ook gebeurt in mijn leven, ik ben in ieder geval tante”. Mijn neefje en nichtje zijn tot op de dag van vandaag zingevend aan mijn leven en ik wil ook belangrijk zijn voor hen. Ruby en Danie zijn ‘uitstekend gelukt’ en knappe kinderen van buiten en van binnen. Het gaat voortvarend met ze, mijn zus en zwager doen het prima en mijn relatie met hen allemaal is goed. Wát een geluk.

Ik geef ze graag iets mee van mij. Ze lijken zelfs soms in hun gedrag een beetje op mij. Dat vind ik heel aangenaam, zelfs als het om een minder fijne karaktertrek gaat. Als mensen denken dat ik hun moeder ben, dan laat ik dat wel eens zo. We wonen in de buurt - en wat mijn zus betreft blijft dat zo - als een soort tweede huis waar neef en nicht altijd terecht kunnen.

De keerzijde is natuurlijk dat ik niet hun moeder ben en ook nooit zal worden, want dat is mijn zus - hun mama - die band ligt daar. Wel is het zo dat tante zijn me zo goed afgaat dat ik nu overweeg om pleegouder te worden. Misschien kan ik een

goede én leuke pleegmoeder zijn. Dan draaien we de rollen om; ben ik toch nog een beetje moeder en mijn zus toch nog een beetje tante.

Veranderingen

Wat betekent het eigenlijk, ‘tante worden’? Ten eerste dat er een nieuw familielid komt, dat er voor altijd zal zijn. Ten tweede: je mag jezelf tante noemen. Ten derde: er gaat veel veranderen!

Maar wat verandert er dan allemaal? Om te beginnen verandert de levensstijl van jouw broer of zus drastisch door de komst van de kleine. Jij wordt tante, je ouders worden opa en oma en dan is er vast ook nog wel ergens een oom in het verhaal. Patronen en rollen veranderen in de hele familie op het moment dat het eerste kindje wordt geboren. Elke generatie schuift een plekje op, dat is niet niks!

Let ook eens goed op het gedrag van jouw ouders of schoonouders. En wees voorbereid. Opa’s en oma’s besteden veel tijd en aandacht aan de kleinkinderen en nu dus minder aan jou. Was jij altijd de jongste? Dan ben je dat nu niet meer.

♥ Tante Carla (31)

Ik had mijn neefje van twee weken oud op schoot. Na vijf minuten komt m’n moeder binnen, trekt ze hem zo uit mijn handen. Ik wist niet wat me overkwam. En de grap was dat mijn moeder

helemaal niet in de gaten had dat ik dat niet zo leuk vond. Tja, oma's hebben blijkbaar voorrang...

♥ **Tante Marian (27):**

Een nieuw familielid betekent een verschuiving van rollen, generaties en patronen.

♥ **Tante Karin (35)**

Toen mijn nichtje Sterre geboren was, was ze meteen 'een van ons', oftewel 'part of the family'. Ik kon mij niet voorstellen dat ze er ooit niet was geweest. En zo ging het ook met de andere nichtjes!

De familie is uitgebreid en dit merk je aan alles. Denk aan de feestdagen, verjaardagen, vakanties, etentjes en zo meer. Het feit dat er veel verandert wil niet zeggen dat het minder leuk wordt. Het wordt gewoon anders. Oké, je kunt waarschijnlijk minder makkelijk spontaan met z'n allen een avondje uit of even met je zus of schoonzus de stad in.

BOEKENTIPS:

- 'Babymanagement voor mannen' van Henk Hanssen: geschreven in nuchtere taal, ook handig voor tantes.
- 'Zo doe je dat, baby' van Sarah Hines Stephens: handig babyboek.
- 'Heavy shit!' van Manon Abbel en Brigiet Bluiminck: geen 'roze wolken' verhalen: een vermakelijk én realistisch boek.

Maar een oppas is zo geregeld (tip: bel oma). Het tanteschap brengt ook heel veel plezier en gezelligheid met zich mee. Want een baby met de slappe lach is entertainment voor het hele gezin! Eén ding is zeker: jij zult er minder van merken dan de ouders, jij slaapt bijvoorbeeld nog wél de hele nacht!

Tanteprivilege #1:
Als tante mag je overal om lachen!

♥ **Tante Margreet (27)**

De laatste keer dat ik bij mijn zus at, lag ik echt dubbel van het lachen toen mijn oudste nichtje Sabine (zes maanden) een heel vies gezicht trok, omdat ze iets 'vreemds' proefde; ze werkte het dan ook binnen een paar seconden weer naar buiten, bléh. Papa en mama niet blij met het uitgespuugde eten, maar als tante mag je dan gewoon hard lachen!

♥ **Tante Esther (24)**

Tante zijn is iets leuks, moois, maar het heeft een grotere impact op onze familie gehad dan ik had verwacht. Zo hebben mijn ouders van mijn oude slaapkamer een groot kinder-speel-en-slaap-paradijs gemaakt. Nou, dat had ik vroeger niet, hoor!

♥ **Tante Sabrina (31)**

Zo kan ik mij nog goed herinneren dat mijn tweede nichtje Sarah geboren was. Ik ben toen in de tweede week na de bevalling mijn zusje gaan helpen. Ik bracht Daantje naar de crèche en hielp mijn zus met boodschappen, schoonmaken en samen deden

we kleine Sarah dan in de 'tummytub', zo schattig om te zien hoe zo'n klein mensje helemaal ontspant in het warme water. Gelukkig had ik ook een setje oordopjes ingepakt en sliep ik - dus wel - als een roos! Zo egoïstisch mag je als tante best zijn.

De tanteband

Het is leuk om een goede band met jouw N'jes op te bouwen. Omdat je onderdeel van de 'familie' bent, ben je oké en voelen de kleintjes zich veilig bij je.

Soorten tantes

Niet alle tantes zijn bloedbandtantes. Je hebt natuurlijk ook heel veel 'aanlooptantes', denk aan: 'de beste vriendin van mama' tante, de buurvrouw-tante, de peettante, de suikertante of 'de vriendin van de familie' tante.

Deze vrouwen worden ook wel tante genoemd. Ze voelen zich in elk geval erg betrokken bij het wel en wee van het kind. Word jij door de kinderen van een goede vriendin ook wel eens 'tante' genoemd? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat alle kinderen van vrienden dat doen, anders is het niet meer speciaal. Waar vroeger alle neefjes en nichtjes netjes 'tante' zeiden, worden veel tantes en ouders tegenwoordig gewoon bij hun voornaam genoemd.

♥ **Tante Jacqueline (35)**

Ik vind het eigenlijk wel charmant dat mijn nichtje Stephanie (7) mij, tot nu toe, wel altijd 'tante

Jacqueline' heeft genoemd. Dit bevestigt onze familieband, die veel dieper gaat dan de band die ik met de kinderen van vrienden en vriendinnen heb.

♥ **Tante Marion (39)**

Ik kies er bewust voor om door mijn neefjes en nichtjes als 'tante Marion' te worden aangesproken, omdat dit onze familieband benadrukt.

Tante op afstand

En dan zijn er natuurlijk ook nog verre tantes. Echte tantes die in het buitenland wonen. Heel spannend, maar je ziet jouw N'je jammer genoeg niet zo vaak!

♥ **Tante Carolien (33)**

Al jaren woont mijn broer in het buitenland, nu in Singapore. Door te bellen en Skypen proberen wij zo veel mogelijk contact te houden. Ik weet nog goed dat mijn broer en zijn vrouw mij belden met groot nieuws: er kwam een familielid bij! De eerste paar weken waren wel spannend en iedere zwangerschapscontrole werd gevolgd door een sms, een mail of een belletje. Tijdens één van de Skypesessies kreeg ik een rondleiding door de babykamer. Ondertussen kon ik mijn 'tantedrang' wel kwijt in het opsturen van leuke cadeautjes, zoals een starterspakket voor ouders, een CD met Nederlandstalige kinderliedjes en Jip & Janneke outfits. Mijn neefje moet uiteraard wel wat van zijn Nederlandse 'roots' meekrijgen! En dan komt het



Leuke dingen doen

Als tante ben je toch een beetje een 'entertainmentbureau', of je dit nu wilt of niet. Misschien heb jij wel een specialiteit: koken, keten, knutselen, winkelen, hinkelen of trampoline springen. Dit hoofdstuk staat bomvol leuke doe tips voor tantes met N'jes van alle leeftijden.

Verdiep je in de markt van kinderactiviteiten. Let er wel op dat de categorie 'kinderen' vaak erg breed genomen wordt. De kleine lettertjes geven meestal pas aan wat de precieze doelgroep is. Je vindt veel leuke kinder-doe-dingen online, maar vaak is een andere woonomgeving, een andere buurt en een ander huis al spannend genoeg.

Thuis leuke dingen doen

Realiseer je dat kinderen al heel snel tevreden zijn. Kinderen willen graag zélf dingen doen. En ze willen graag meedoen. Dit betekent in de praktijk dat je wat meer tijd voor dagelijkse handelingen moet incalculeren. Een cake bakken duurt dus een stuk langer dan normaal, omdat jouw N'je de mixer pas weer loslaat als - in zijn of haar ogen - de klus

is geklaard. Dus haal de termen efficiency, snelheid en netheid - tijdelijk - uit jouw vocabulaire, dat voorkomt een hoop stress.

TANTETIP:
Vergeet de woorden efficiënt, snel en netjes

Een uitje naar een speeltuin of kinderrestaurant is heel leuk, maar geen 'must' om kleine kinderen een leuke dag te bezorgen. Samen een spelletje doen, tekenen of een wandelingetje maken is ook hartstikke gezellig. En wat dacht je van picknicken op het balkon, in de tuin of in een hut van kussens en dekens? Met een hoeslaken maak je in een handomdraai een huisje van jouw eettafel. Een bal heb je vast nog wel ergens en met een paraplu kun je prima hockeyen. Bij gebrek aan een bal, maak een prop van wat aluminiumfolie!

TANTETIP:
Woon je vlak bij een veerpont? Ga op en neer, dat is hartstikke spannend en vaak nog gratis ook!

TANTETIP:
Leuk voor tantes én nichtjes: bedenk jullie eigen geheimtaal!

♥ Tante Martine (33)

Als Eva langs komt, neemt ze altijd haar 'knutselkoffertje' mee. Een roze doorzichtige doos - die ze van mij gekregen heeft - vol met frutsels, lintjes, pluisjes, kraaltjes, lijm en papiertjes. En als ik bij haar thuis kom, staat de koffer al klaar. Dan weet ik hoe laat het is, er gaat geknutseld worden met tante Martine!

Verstopperdje spelen kan zowel binnen als buiten. In jouw huis is dit spel natuurlijk veel spannender. Zo ontdekken ze alle geheime hoekjes en zoek jij je rot, want wie bedenkt nou dat je je ook onder een berg vieze was kunt verstoppen?

Water is ook een fantastisch speelattribuut. Denk aan waterballonnen, waterpistootjes, snoep-happen in een bak met water, een toren bouwen van met water gevulde plastic bekertjes, bellen blazen, de auto of fiets met de hand wassen en papieren bootjes maken om mee te gaan varen. Of maak smurfensnot van afwasmiddel en water in plastic boterhamzakjes. Of geef ze een afwasteil en twee lege bekertjes; kunnen ze ook een hele tijd mee spelen.

Jouw bank kan prima als poppenkast dienen. Van een paar oude washandjes of sokken, maak je in een wip leuke handpoppen. Niet Jan Klaassen, maar 'Jan Tenenkazen'. Ook leuk tijdens de feestdagen: maak een Paashaas van een

washandje of roodgeneusede rendieren van een paar oude (ski)sokken en rood papier of viltstift voor de neus.

♥ Tante Veerle (34)

Kleine meisjes worden groot. En nichtje nummer één is nog steeds super. Ze is een ster in zingen, knutselen, tekenen, briefjes schrijven en lezen. Ook is ze goed in 'je om te tuin leiden' en in 'haar zin krijgen'. Zo past ze tijdens het spelen van een spelletje Ganzenbord of Micaudeau de regels zo toe dat het onmogelijk is om van haar te winnen. Wie ben jij om daar tegenin te gaan, als tante?

THUIS DOE TIPS:

- Maak zakjes smurfensnot (afwasmiddel)
- Maak samen een (ganzen)bordspel. Verzin zelf de opdrachten!
- Organiseer een modeshow met jouw kleren
- Picknicken kan ook binnen
- Speel poppenkast achter de bank
- Ga nagels lakken met de meiden

In het hoofdstuk 'Aan Tafel' vind je een heleboel leuke kook-, bak- en eetideeën.

♥ Tante Niki (36)

Ik ben de trotse tante van Siem (7) en Guusje (4). Als 'fashionista' zie ik het als mijn taak om Guusje modesjes te geven. Dankzij mij waren haar eerste woorden "Coco" en "Gucci". Door de Chanel documentaire - die we samen keken - weet ze dat Karl Lagerveld een witte staart en een zonnebril heeft. En hij woont in Parijs, daar 'woont' de Eiffeltoren ook. Met kerstmis hebben we samen gezellig Louis Vuitton tassen getekend en deze als versiering in de kerstboom gehangen. Als ik haar bij mij thuis kwijt ben, zit ze altijd in mijn kledingkast. Het liefst met mijn Sonia Rykiel-trui aan en mijn 'fab' Marc Jacobs tas en LV armband om haar kleine, schattige armpje. Fashionably verpest door tante Niki!

Knutselen

Knutselen heeft een heleboel voordelen: het kan thuis, op de grond, is goedkoop, gezellig, rustgevend en wie weet leer jij nog wel een supergoeie knutseltruc van jouw N'je!

Geen inspiratie? Hierbij een paar knutselideeën: vingerverven, altijd goed. Maak een rups van - oude - opgevulde pantykousjes, maak iets heel moois van een propje papier en wat glitters, verf samen op één canvas, knutsel leuke beestjes van lege keuken- of wc-rollen, maak van een leeg wijnkistje een vogelhuisje of prinsessenbed, maak een kijkdoos van een oude schoenendoos,

"Een heerlijk kwartet waarvan ik de coole tante mag zijn."

Tante Christa



vlnr: boven: Jesse & Julie, onder: Joey & Jim

Christa (47), trotse tante van drie neefjes (18, 16 en 13) en een nichtje (11).

Tante zijn is geweldig. Het kroost van mijn zusje heeft me al menigmaal van pijnlijke stiltes en lastige vragen gered. Anekdoten te over, in alle categorieën:

Praktisch: over luiers, voeding, 'praat ie al' en schoolkeuze.

Lief: van knuffels van snottelijke peuters, forse omhelzingen van tieners als je binnenkomt, tot een brommerig "Hoe is het nou?" van puberneef, die je in verdrietige tijden laat weten dat hij met je meeleeft.

Diepzinnig: van wonderlijke woordspelingen tot verrassende gedachtecronkels.

Trots op: goede schoolrapporten, de zichtbare zorg voor elkaar en voor anderen, tot de gewonnen beker bij de eerste springwedstrijd op de horkerige stalpony.

Maar het liefst vertel ik over de hilarische gebeurtenissen. De 'Houdini streken' van het driejarige neefje, dat met een bezem het schuifslot aan de bovenkant van de voordeur moeiteloos opent, om vervolgens (slechts gekleed in een luier) bij de burens om een boterham te vragen. Of de hartverscheurende huilbui van zijn broer die aan zijn toegesnelde geschrokken vader snikkend uitlegt dat hij het einde

van de film heeft gemist. Of het neefje dat tijdens een logeerpartij, na mijn zoveelste pedagogisch verantwoorde waarschuwing om te gaan slapen, zo hard moest lachen dat hij met een harde bons uit zijn bed viel. En natuurlijk die keer dat ik voor mijn nichtje - toen ongeveer acht jaar oud - een souvenir had meegebracht. Ze keek me aan en zei bloedserieus: "Dankjewel, maar dit is roze. En dat hoef ik niet, want roze is voor meisjes". Ja, je moet stoer zijn om je staande te houden tussen drie oudere broers.

In alle fasen van hun bestaan verhaal ik, uiteraard met toestemming van mijn zusje, over de belevenissen van en met haar 'drie zonen en ene dochter'. Zo voel ik me nooit buitengesloten op verjaardagen met een Maxi-Cosi file in de hal. Kan ik lekker meepraten met collega's en vriendinnen. Over de zwangerschap en alle stadia van het moederschap. Ik speel al jaren met verve leentjebuur. Maar vooral omdat het geweldig is om over ze te vertellen. Een heerlijk kwartet waarvan ik de coole tante mag zijn.





Oppassen & logeren

Als je tante bent komt de dag dat je voor het eerst mag oppassen of een logeetje krijgt. In dit hoofdstuk krijg je leuke en nuttige tips over oppassen, logeren, opvoeden, voorleesvoer en een heleboel grappige anekdotes.

De 'logeervraag' kun je om verschillende redenen krijgen: omdat het praktisch is, om een vakantie op te vangen, omdat het kind het zo graag wil, omdat jij als tante staat te springen om een beetje 'quality time' met je nichtje of neefje, omdat je broer of zus een weekend weg is, een huwelijk heeft of even zonder de kinderen op vakantie wil. Zolang je neefje of nichtje nog niet naar school gaat - vanaf vier jaar - kan alles. De vraag is of het ook in jouw schema, werk en leven past.

Is jouw N'je nog heel klein of is de bibliotheek dicht? Dan kun je als tante net zo goed uit een kookboek, krant of tijdschrift voorlezen. Jouw stemgeluid zorgt er namelijk voor dat jouw N'je rustig – en slaperig – wordt.

Voor digitale tantes met een smartphone of smartpad: download een digitaal en interactief prentenboek vol met leuke extra's zoals dierengeluiden, liedjes, video's en kleurplaten. In de winkel kost een mooi prentenboek al snel vijftien euro. De digitale varianten kosten maar anderhalf á drie euro. Tip voor luie tantes; er zit ook een voorleesfunctie op deze 'slimme tabletten'.

Leuke digitale prentenboeken:
'Fiet wil rennen' (0 - 6)
'Spelen met Dikkie Dik' (2 - 6)
'Een lekker kusje!' (2 - 5)
'Boris Breker' (4 - 10)
'Voordat jij er was' (5 -10)

TANTETIP:
Download interactieve digitale prentenboeken

Vaak kun je een uitgeklede gratis versie downloaden. Voor meer digitale kinderboeken, kijk op www.juniorboek.nl

Als jouw neefje of nichtje komt logeren maak je er wat gezelligs van. Samen iets leuks doen hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Laat je inspireren door alle doe tips in het volgende hoofdstuk 'Leuke dingen doen'.

Tante Femke (36), tante van Isis

"Mijn nichtje Isis is het grootste wonder dat ik ken. Op 10 december 2009 kwam zij ter wereld; door een aantal fouten in het ziekenhuis zag zij het levenslicht pas enkele dagen later in het AMC. Isis vocht voor haar leven: uren leken dagen, dagen leken weken..."

Middenin de nacht schilderde ik erop los en maakte een doek vol harten met in het centrum een groot en stralend hart waarin ik haar naam schreef: Isis. Meer dan ooit tevoren voelde ik als kersverse tante een onbeschrijfelijke liefde, terwijl mijn tranen over het doek rolden. Mijn verdriet werd overspoeld door licht: door liefde.

De volgende dag reden we naar het ziekenhuis en de zon brak door alsof ze nooit had geschenen. Ik overhandigde mijn cadeau aan mijn lieve broer en schoonzus en bezocht Isis, wat hartverscheurend

en oh zo dierbaar was. Een aantal dagen later ging de gezondheid van het kleine meisje met sprongen vooruit. Ook de fantastische specialisten waren verwonderd over haar enorme wijskracht. De onderzoeken wezen uit dat er geen enkel spoor van eerder zuurstoftekort te zien was: een wonder.



Dankzij het geweldige artsenteam, de liefde van haar ouders en naasten, de honderden kaarsjes, en de onuitputtelijke kracht van Isis zelf mocht het kinneke op kerstavond naar huis. Wat een geschenk! Nu, zoveel tijd later, heeft ze nog wel fysiotherapie om haar rechterarmpje te trainen. Maar het gaat goed met mijn lieve nichtje, heel goed. Ze is snel, scherp en altijd vrolijk! Isis is een oersterke meid en pittige tante, die weet wat ze wil. Nu al."

"Isis: mythische beschermgodin der natuurkrachten."



Chantal (34), tante van Julia (4)

Mijn eerste minuten als tante waren een stuk minder heldhaftig dan ik van tevoren had gedacht. Mijn zusje had mij gevraagd om bij de geboorte van haar eerste kindje te zijn. Erg bijzonder, dus dat wilde ik natuurlijk graag voor haar doen! Toen de uitgerekende datum naderde, trok zij dit verzoek echter alsnog in. Zij en haar man vonden het, bij nader inzien, toch specialer om dit mooie moment samen mee te maken. Volkomen begrijpelijk, dus daar heb ik mij dan ook bij neergelegd. Op de dag dat mijn nichtje Julia geboren zou worden, belde mijn zusje vanuit het ziekenhuis dat ze was opgenomen. Ik wilde zo snel mogelijk naar haar toe, dus ik sprong op de fiets en racete naar het ziekenhuis. Ik had er zin in om er voor haar te zijn en haar een hart onder de riem te steken, voordat het hele circus zou losbarsten.

In het ziekenhuis bleek het circus echter al in volle gang te zijn. Mijn zusje lag compleet apathisch in het ziekenhuisbed, duidelijk 'in pain'. En in plaats van 'grote-zus-to-the-rescue', wilde ik alleen maar heel hard wegnemen of een dokter op zijn neus slaan. Daar lag mijn zusje, ze had heel veel pijn en niemand deed

iets! Sterker nog: iedereen zag eruit alsof dit compleet normaal was (wat het achteraf uiteraard ook bleek te zijn). Ik had mij voorgenomen om haar als 'Grote Zus' door de bittere zee te loodsen, maar ik had mijn eigen gevoelens een 'tikkie' onderschat. Chantal en 'geliefden-met-pijn' is blijkbaar geen goede combinatie.

Toen mijn zusje naar de verloskamer werd gereden, vroeg mijn zwager of ik niet tóch mee wilde gaan. "Neuh", antwoordde ik stoer, "dat is meer iets voor jullie samen." De treurige waarheid was natuurlijk dat ik het echt niet had aangekund. In de hal van het ziekenhuis heb ik nog een vriendin met 'baarervaring' gebeld om te vragen of dit normaal was. Zij verzekerde mij ervan dat pijn er nou eenmaal bij hoort. Helemaal gerustgesteld was ik niet, maar het hielp wel.

Een uur later, ik was net weer thuis, belde mijn zwager dat mijn nichtje Julia geboren was. Ik ben direct weer teruggefiets - in een nieuw persoonlijk record. Toen ik de kamer binnenkwam, voelde ik van alles. Mijn zusje zat overeind in bed, moe, maar 'ontzettend moeder'. Ze zag er anders uit, sereen bijna, ondanks de topprestatie die ze zojuist had geleverd. En ik was trots! En toen ik mijn nichtje mocht zien en aanraken voelde ik iets nieuws en onbekends. Ik geloof niet in liefde op het eerste gezicht, maar toen ik Julia zag, wist ik wel beter. Ik dacht alleen maar: "Ik hou van jou en er is niks wat jij kunt doen om dat te veranderen."

En voor wat betreft dat baren: dit is iets wat ik (ooit) liever zelf doe dan dat ik er naar moet kijken. Respect dus voor alle echtgenoten, vriendjes, vriendinnen, moeders en zussen die dit wél hebben gedaan!



Tante Chantal

Ik had mij voorgenomen om haar als 'Grote Zus' door de bittere zee te loodsen...