

'Neefjes en nichtjes kunnen soms erg lief, maar ook erg lastig zijn'

# Handboek voor coole tantes

door HARRIE NIJEN TWILHAAR

AMSTERDAM, zaterdag  
„Dit is echt een 'must' voor alle tantes in Nederland. Met deze pocket op zak kun je als tante de hele wereld aan!”

Marijke Krabbenbos (39) uit Amsterdam lanceert volgende week het eerste officiële handboek voor coole tantes! Een leidraad vol inspiratie voor tantes en alle vrouwen die dol op kinderen zijn. Waarom? „Er was nog geen naslagwerk voor tantes, terwijl ze regelmatig met hun geliefde neefjes en nichtjes optrekken. Dit boek zit boordevol adviezen, maar zet een tante daar waar nodig ook op scherp!”

Volgens Marijke, zelf moeder van twee zoons Kasper (5) en Emiel (3), is tante zijn niet zomaar een vanzelfsprekendheid. „Daar komt heel wat bij kijken”, vertelt ze.

„Het idee ontstond uit een eigen behoefte”, aldus de bedenkerster. „Toen ik nog geen kinderen had, zocht ik ook naar antwoorden en tips hoe je het beste met neefjes en nichtjes kon omgaan.” In "Tante!"

vind je onderwerpen als tante worden, oppassen en logeren, verjaardagen, aan tafel, leuke dingen doen, feestdagen en taboes en irritaties.”

Volgens Marijke zijn er zo veel trotse tantes die nooit een opvoedboek voor kinderen zullen kopen of lezen. „Ik heb dertig tantes kort geïnterviewd. Hun ervaringen heb ik in het boek opgetekend. Veel verhalen zijn herkenbaar en hilarisch”, vertelt de Amsterdamse, die zichzelf ideeëngenerator noemt. „Het is echt een noodzakelijke pocket die in elke handtas thuishoort.”

Tantes zijn in haar ogen een vergeten categorie. „Er was helemaal niets op het gebied van voorlichting aan tantes. Bij de kiosk vind je voldoende tijdschriften en boeken voor papa's, mama's, opa's en oma's. Raar, er zijn immers in ons land honderdduizenden tantes. Alleen in de Verenigde Staten kwam ik een aantal boekjes specifiek voor tantes tegen.”

Marijke: „Als tante zonder eigen kinderen kun je in situaties terecht komen waar je soms even geen antwoord op weet. Neefjes en nichtjes kunnen behalve leuk en vriendelijk ook knap lastig zijn. Juist het ontbreken van opvoedkundige ervaring kan dan erg nadelig zijn. Soms leidt dat tot spanningen met je broer of zus. Immers als tante wil je ook het beste voor de kinderen. Ach... soms zet dat de boel weer op scherp”, lacht ze. „De rol van tante is nu eenmaal bijzonder.

Er zitten nogal wat opvoedkundige haakjes en oogjes aan. Want stel je voor als jij te veel op de stoel van de moeder gaat zitten...”

De rol van tante is voor veel neefjes en nichtjes vaak intensiever dan die van ooms. Het gaat om een exclusieve band die ze met hun tante ophouwen. „Ooms zijn wat dat betreft wat zakelijker en daardoor vaak ook afstandelijker”, zegt Marijke. Je ziet het idee voor 'Ooms!' bijna geboren worden...

**'Wel de lusten, niet de lasten'**

• Marijke Krabbenbos schreef een handboek voor tantes. Aan neefje Tijn en nichtje Sophie te zien, is ze zelf goed geslaagd als tante.

FOTO: RIAS IMMINK

